

# Cabo Blanco Nytt 2019

Information om verksamhetsåret från föreningen

Cabo Blanco's Vänner – ”Den Svenska Regnskogen” – Amigos de Cabo Blanco



**Redaktion: Tommy Åsberg (ordförande) och Elias Benxon**  
(styrelsemedlem på plats) i La Reserva Absoluta Cabo Blanco



## Ärade Cabo Blanco resenärer och övriga som stött vår verksamhet,

Innan jag skriver detta Cabo Blanco Nytt har jag läst igenom samtliga årsredogörelser sedan 1996. Det kan ni nu också göra. Sedan några dagar tillbaka har vi öppnat en ny hemsida [www.caboblanco.se](http://www.caboblanco.se)

Där finner ni samtliga Cabo Blanco Nytt och övrig information om vår förening. Sedan föreningen bildades år 1991 har ca 100 elever från Hässelby Villastads Skola varit på studieresa till Costa Rica

eller jobbat som volontärer i Cabo Blanco. Dessutom har 150 föräldrar, lärare och vänner rest med mig för att se och lära sig mer om våra ungdoms-, miljö- och utbildningsprojekt i Cabo Blanco.

Ni kan säkert med stor glädje läsa och minnas alla de fina upplevelser vi delat. Många av er har dessutom skrivit och delat med er av erfarenheter i form av berättelser som bifogats Cabo Blanco Nytt. Håll tillgodo och minns. Det finns så mycket nostalgi att ta del av. Det är ju dessutom en sammanfattning av föreningen Cabo Blancos historia. Vore så glad om ni skriver hur ni upplever denna nya hemsida.

## Det ständigt närvarande klimathotet

Varje dag matas vi med information om vår jords globala hälsa. Bränder i skogarna i Amazonas, Sibirien, Kalifornien och södra Europa är allvarliga tecken. Stormarna och skyfallen som ödelägger samhällen i Karibiens övärld, USA, Asien och Europa.

Hur ska vi ”rädda vår planet”? Klimatforskarna är i stort eniga att vi måste hejda växthusgaserna att öka och minska den fossila energi-användningen.



Men det är inte den enda frågan som måste lösas. Hur får vi fattiga människor runt om i världen att lyssna på klimathoten när hela deras liv handlar om att skaffa mat för dagen och tak över huvudet. Många länder vågar inte föra en radikal miljöpolitik i rädsla för att det skulle medföra ekonomisk stagnation och recession och ännu mer arbetslöshet och därmed mer fattigdom.

*Fortsättning på nästa sida...*

Ska vi sluta flyga till fjärran länder, sluta äta kött, sluta att föda barn? Allt detta bidrar ju till växthuseffekten. De här är oerhört komplexa frågor som kräver balanserade svar. För att lyckas måste besluten om att ändra våra livsvanor ske genom att alla världens länder tar beslut i samma riktning.

Om man slår undan benen på vissa länder så att dess ekonomi går i kras får vi fattigdom, kriminalitet och extremism. Det är knappast en framkomlig väg. Den rika västvärlden måste visa vägen och snabbare nå en hållbar klimatpolitik. Det är minsann ingen lätt uppgift som kräver svåra beslut. Men vi har inget val om vi ska lämna över en värld till kommande generationer, som ger Greta Tunberg och unga människor hopp om en ljusare framtidstro.

## Föreningen Cabo Blancos Vänners miljövision

Vår förenings vision har redan från början varit att stödja ett miljö utbildningsprogram till ungdomar i 13 låg- och mellanstadieskolor samt en ekologigrupp i högstadie- och gymnasieskolan i Cóbano kommun, där La Reserva Absoluta Cabo Blanco är beläget. Vår övertygelse är att en kunnig ny generation kommer att fatta bättre miljöbeslut än den som saknar kunskap.



Alla måste förstå att en hållbar miljöpolitik måste hejda skogsavverkningen och bevara naturens mångfald. Detta ligger helt i linje med Olof Wessbergs och Karen Mogensens vision. Vår förening ger ett litet bidrag i denna riktning sett i globalt perspektiv, men enligt devisen "många bäckar små", så fortsätter vi envist att hävda att den enda framkomliga vägen är mer utbildning och information. Om detta finns som nämnts rikligt med dokumentation på vår hemsida [www.caboblanco.se](http://www.caboblanco.se)



## Genomförda miljöaktiviteter under året 2018/19



Undertecknad ordförande vistades som vanligt fem månader i Costa Rica och deltog i ett flertal miljöaktiviteter som delvis finansieras av föreningen Cabo Blanco's Vänner. Vi visar här olika aktiviteter i form av ett collage i ord och bild.

När jag i slutet av november månad kom till Cabo Blanco deltog jag i en städdag av Cabo Blanco's stränder. Ett 60-tal personer i alla åldrar deltog. Tyvärr är det ett ständigt arbete som måste göras. Till havs finns oändliga mängder sopor som sköljs upp på stränderna.



*"Den enes död, den andres bröd"*

Grågamar ("Zopilote") och en strandad delfin



## Ny administratör för Cabo Blanco

Efter väl förrättat arbete samlades vi för att lyssna på reservatets nya administratör *Nelson Espinoza*, som presenterade sig.



Varje år har vi som tradition att bjuda in elever från omkringliggande skolor till ett miljöläger ("*campamiento*") som alltid äger rum i San Miguel, den vetenskapliga stationen i Cabo Blanco.



Där får barnen lära sig massor om naturen och miljön som här där man får lära sig sortera hus-hållens avfall.

Man får också lära sig att det tyvärr pga människors vårdslöshet varje år under torrperioden uppstår skogsbränder och hur man bekämpar dem. Alla aktiviteter sker under stimulerande och lekfull pedagogik.

Målet är att barnen ska lära sig tycka om och respektera djur och växtlighet i sin närmiljö.



## Studiedag i Cabuya

I februari deltog jag i en studiedag för barnen i Cabuya skolan, som fick vandra in i Cabo Blanco reservatet och besöka de källor som försörjer deras by med dricksvatten. De fick veta att om Cabo Blancos skog skövlasts under 1960 talet, hade de troligen varit utan dricksvatten i deras hem. Vi sänder ett stort tack till Olof och Karen.



Vår koordinator *Teresa Cerdas* besöker alla skolor under hela året och genom olika teman och lekar entusiasmerar hon barnen och ökar deras miljömedvetande.







Cabo Blanco tar emot ungdomar från hela världen som får hjälpa till med enklare sysslor och lära sig om havet och den tropiska skogens hemligheter. Känner ni ungdomar som vill lära sig om andra länders kultur och miljö samt arbeta som volontär hjälper vi gärna ungdomar som vill komma till Cabo Blanco.





## Cocalito, ett hörn av paradiset

Under året har vi påbörjat ett stort projekt som vi tror kommer innebära ett nytt kapitel för föreningen. Det består i att restaurera och underhålla Karen & Olof's torp som de själva kallade för "Cocalito". Dessa två små vita stugor i dansksvensk skärgårdsstil byggdes på 1960-talet och är belägna i närheten av byn Montezuma, som i sin tur ligger ca tio kilometer från reservatet Cabo Blanco. Som ni kan se på bilderna har vi mycket arbete framför oss då det måste grovstädas, slipas, målas och snickras både på fasad och inne i husen.



När denna renovering väl står klar är vår ambition att använda denna plats för att skapa ett slags kulturhus och museum till minne av Olof Wessberg & Karen Mogensen – deras liv och gärning.

Vid årsskiftet 2019-2020 kommer vi stå klara att bjuda in lokalbefolkning såväl som besökare utifrån, så att alla kan ta del av historien bakom centralamerikas första nationalpark Cabo Blanco, de två skandinaviska pionjärer som grundade reservatet och vad det har inneburit för Costa Rica i allmänhet och Nicoyahalvön i synnerhet.

*Fortsättning på nästa sida...*



Det är en stor ära som har tilldelats oss, och vi är mycket förväntansfulla. Det känns som att det går att höra historiens vingslag i den saltstinna havsluften som omgärdar denna plats.



Torpet ingår i den mark om ca 60 hektar där paret Wessberg-Mogensen bodde under tiden de arbetade för att samla in pengar till det som sedermera kom att bli parken Cabo Blanco. Efter att Olof mördades flyttade Karen till fastlandet under några år, gissningsvis för att få distans och kunna bearbeta det trauma hennes makes tragiska bortgång innebar.

När hon så småningom flyttade tillbaka till trakten bodde hon företrädesvis i Montezuma, men besökte torpet nästan dagligen. Efter hennes bortgång 1994 skänktes marken till staten under samma premisser som reservatet Cabo Blanco och området fick status som "absolut naturskyddat område" vilket är den högsta graden av skydd i det nationella naturvårds-systemet, och parken döptes således till *Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg*.





## För dig som vill stödja föreningen Cabo Blanco's Vänner

Vår förening är 100% ideell och är registrerad hos myndigheterna

Finansieringen sker främst genom medlemsavgifter och donationer och en stor del har också kommit från de studieresor vi har arrangerat under åren.

Vår målsättning är att under året söka finansiering från Forum Syd, vilket är SIDA's organ för ideella föreningar. I denna ansökan är det fördelaktigt att kunna visa på ett stort medlemsstöd.

Medlemsavgiften är även i år blygsamma 250 kr, men vi är givetvis tacksamma om ni vill bidra med mer!



Pengarna sätts in på plusgirokonto:  
**634 80 85 – 9**

Eller på vårt nya SWISH-nummer:  
**1230 2504 31**

---

## För dig som vill bli volontär

Cabo Blanco tar gärna emot volontärer! Den intresserade betalar en summa om ca \$30 för logi och mat per dag – och förväntas vara behjälplig med skötsel av reservatet Cabo Blanco.

Kontakta oss och vi hjälper er med att få en fantastisk upplevelse. Ni medlemmar får gärna dela denna möjlighet på Facebook eller med era vänner!

Håll utkik på [www.caboblanco.se](http://www.caboblanco.se) samt [www.facebook.com/caboblancocostarica](https://www.facebook.com/caboblancocostarica) för mer info!

---

## Kontakt & Information

Tommy Åsberg, Föreningens Ordförande  
e-post: [tommy.b.asberg@gmail.com](mailto:tommy.b.asberg@gmail.com)  
Mobil: 073 647 05 76

Elias Benxon, Lokal kordinatör  
e-post: [elias.benxon@gmail.com](mailto:elias.benxon@gmail.com)  
Mobil: +506 84 84 55 91

