

Cabo Blanco Nytt 2018

Information om verksamhetsåret från föreningen
Cabo Blanco's Vänner – "Den Svenska Regnskogen" – Amigos de Cabo Blanco

Redaktion: Tommy Åsberg (ordförande) och Elias Benxon
(styrelsemedlem på plats) i La Reserva Absoluta Cabo Blanco



Ärade medlemmar!

Aldrig har väl miljöfrågorna varit mer aktuella än nu. Vi får information från världens alla horn om att vår moder jord inte mår bra. En praktiskt taget enad forskargrupp slår fast att mänskliga aktiviteter rubbar den ekologiska balansen och bidrar till växthuseffekten. Förödande stormar, svår torka och extrema nederbördsmängder förekommer allt oftare.

Våra tropiska skogar avverkas trots att vi vet att de behövs för att ta hand om bl.a. den öjade koldioxidhalten. Den biologiska mångfalden utarmas och vi vet ännu inte fullt ut hur det drabbar oss.

Den som väntar på något gott

Ni har kanske saknat 2017 års Cabo Blanco Nytt? Det berodde på att undertecknad ordförande tillika redaktör fick koncentrera sig på att återhämta sig efter ett hjärtstillestånd på 20 minuter i Costa Rica som jag mirakulöst nog överlevde. Efter operation och ny hjärtklaff är jag åter på banan.



Aktiviteter

Vår förening stöder sedan 1995 miljöutbildning till 15 låg- och mellanstadieskolor samt stöder en ekologigrupp i högstadie och gymnasieskolan i Cobano.

I slutat av november 2017 samlade vi ett 80-tal elever och lärare från låg- och mellanstadieskolorna i Cobano kommun. Vårt tema detta år var att höja kunskapen om det marina livet runt Cabo Blanco.



Höjdpunkten var när ungdomarna fick se hur man märker sköldpaddor, röra vid och se dem nära.

Man fick också veta att Cabo Blancos skyddsområde hade utökats från 2 sjömil till 10 sjömil under året och att detta godkännts av FN. Skyddet är viktigt för att främja reproduktionen av allt marint liv till gagn för de småskaliga fisket och den växande turismen.



Ekologigruppen Pumornas campamento i St. Miguel

Även ekologigruppen hade miljödagar i mars 2018 med ett marint tema. Målet var att lära sig mer om ett hållbart fiske där de själva fick agera fiskare och se konsekvenserna om de fiskar för mycket.

Stort tack!

Utbildningen leds av vår mycket kompetenta miljökoordinator Teresa Cerdas, som har innehaft uppdraget sedan 2004. Hon besöker skolorna under hela året och genomför mycket uppskattade aktiviteter för elever och lärare.

Dessa aktivitetsstöd bekostas av våra medlemsavgifter och donationer som sedan 2004 uppgår till 5,000 dollar/år.



Ett STORT tack till alla som bidrar! Utan ert stöd skulle vårt arbete inte vara möjligt. Ni bör alla känna er mycket stolta över föreningen Cabo Blancos Vänner.

Resultat

Tre viktiga tjänster är i kommunen Cobano tillsatta från ekologigruppen Tucanerna samt Pumagrupperna. Närmare bestämt Cinthia Rodriguez, kommunalfullmäktiges ordförande i Cobano kommun; samt Alberto Vasquez, miljö och avfallsansvarig i Cobano kommun.



Karta över det nya marina området



Bild på Cinthia, Alberto tillsammans med Teresa Cerdas, vår miljökoordinator

Alejandro som fått det viktiga uppdraget att leda arbetet med Den Biologiska Korridoren, som ska främja markanvändningen så att djur och växter har möjlighet att förflytta sig och spridas från La Reserva Cabo Blanco norrut på Nicoyahalvön.

Historik

För första gången ska jag presentera en sammanfattning av vilket enormt inflytande Olof Wessberg och Karen Mogensen har haft för miljöpolitiken i Costa Rica. Deras visioner att skydda djur och natur på 50, -60 och 70 -talet var minst 50 år före sin tid. Som ni säkert hört lyckades man få donationer att 1963 köpa marken till det som kom att bli Costa Ricas första nationalpark Cabo Blanco Reserva Absoluta Natural.

WHEN YOU HAVE READ THIS COPY KINDLY PASS IT TO A FRIEND. 2.

THE ANIMALS' CHAMPION

AND THE WAY TO HEALTH
(THIRTY-FOURTH YEAR OF PUBLICATION)

The Organ of the World League against Vivisection and for the Protection of Animals:
A Union of Societies and Individuals, working for the Protection of Animals and the Abolition of Vivisection.
5 North View, Wimbledon, London, S.W. 19.
(Non-Political and Non-Sectarian)

And what my taste and who am I,
That I may live but these must die?"

Quarterly 4d. April-June, 1961 2/6 per Annum. ^(POST)
50 Cents in Canada and U.S.A.

We are printing an Article from the pen of Olof Wessberg, which we feel is indeed a cry from the heart of one who loves Nature in all its forms, and who wants to establish a Nature Reserve at El Cabo, the one spot in these regions where the wonderful wild life still exists. The colourful pictures conjured up by this writer will remain with you for a long time.—EDITOR.

A Paradise That Needs Help—Now

In One Year it will be too Late

Most of Costa Rica has plenty of rain—all of the Atlantic side and all of the southern part of the Pacific side has rain all year round. The heaviest rain falls around Golfito, which is situated near the Panamanian border on the Pacific side. This section has 240-320 inches of rain annually. However, the northern part of the Pacific side has a very pronounced "dry-season-climate". Here, where my wife and I live on the Nicoya Peninsula we have from 80 to 120 inches annually, all of it falling from May to November. During May-August the rain falls exclusively during the night. From a December to April the soil is never wet.

From the time of the Conquest until about 1914 the descendants of the Spaniards lived nearby either in the Central Highlands or in Guanacaste, the northern-most province on the Pacific side. The Indians became extinct very early.

Till 1914 the Pacific side was very heavily wooded. Everywhere there were to be found jaguars, pumas, manigórdos (*Felis pardalis*), deer (*Odocoileus vir-*



ginianus), two classes of wild boar—Sahino (*Tagassu tajacu*) and Cariblanco (*Tagassu pecari*), tapirs, howler monkeys, Cara Blanca monkeys (*Cebus capucinus*), Miriki monkeys (*Ateles geoffroyi*), Titi monkeys (*Saimiri orstedii*), Tepisquintle (*Cuniculus paca*), Chulumúco (*Tayra barbara biologiae*), Kinkajóu (*Potos flavus*), Pizóte or coatí (*Nasua narica bullata*), and many others.

Today, the same country is denuded, desolated, and without a sound or sign of a wild animal. Where formerly the Kongo (as the Indians named the howler monkey) let his beautiful voice echo in the wonderful virgin forest and millions of great and small creatures lived happily and freely, there are now only unhappy cows, rough grass, and an ever-blowing strong wind. The weapons of destruction have been axe, fire, and 22-calibre rifles. The 22-calibre rifle has always been used to fire on every living creature. Tapirs, wild boars, deer, and the big cats were hunted down by gunmen with the aid of dogs, or were burned to death—for all

BY OLOF WESSBERG

Brev till Animal Conservation Group av Olof Wessberg

fortsättning Historik...

Idag har Costa Rica 28 nationalparker och anses som ett de främsta ekoturistländer i världen.

De flesta artiklar under åren 1954 till Olofs död 1975 kom att publiceras i veckotidningar och dagspress i Sverige. Man beskrev hur de levde i samklang med naturen på sin lilla finca ("torp") norr om Montezuma och blev självförsörjande på mat genom att odla olika fruktträd. Man var ju råkost vegetarianer och åt ingen animalisk föda.

Alla djur var deras vänner, men de ansågs av lokalbefolkningen som extremister då man köpte in sjuka hästar och för att de skulle slippa lida så avlivades dem av barmhärtighet, vilket costaricanerna inte kunde förstå.

8 Tisdagen den 26 augusti 1975 ★ EXPRESSEN

Svensken ville skapa ett naturreservat Vägvisarna mördade honom i djungeln

- hustrun hittade kroppen

■ Svensken Olof Wessberg, 55, som mördats i Costa Rica, högs ner bakifrån med en djungelkniv.
■ Han blev sedan ihjälslagen med en träpåk. Mord-dramat utspelades på en djungelstig nära gränsen till Panama den 23 juli.
■ Hans egen fru, Karen, hittade resterna av hans kropp tolv dagar senare.

Två män, far och son, sitter i dag anhöllna hos polisen i huvudstaden San José.
Båda nekar. Fadern skyller på sonen. Sonen påstår att fadern slog ihjäl Wessberg.
Polisen tror att båda överfull och dödade den ensamme svensken.
De två är jägare och fiskare i det område som Olof Westberg höll på att utforska.

■ Rädda att förlora sina jaktmarker?

Wessberg var en framstående naturvårdare. I 10 år hade han arbetat för att få den aktuella djungeln förklarad som naturreservat. Det var därför han mördades, tror polisen.
Om området blir fridlyst, kan jägarna inte fiska och jaga som tidigare. De var rädda för att förlora sina jaktmarker och ville stoppa Wessberg och hans planer. Därför dödade de honom.
En annan teori går ut på att Wessberg röjdes ur vägen av markspekulanter, som förgäves

hållna — fadern.
När Wessberg nådde fram sökte han kontakt med en av de två anhållna — fadern.
Wessberg ville anlita honom som vägvisare i det otillgängliga området.
Men Wessberg hittade endast den 19-årige sonen.

■ Slog ihjäl honom?

Den 23 juli — morddagen — gav sig de två ut i djungeln för att söka rätt på fadern.
Annu kan polisen bara gissa vad som sedan hände.
Någon slog ihjäl Wessberg bakifrån, stal hans pengar och lämnade kroppen på stigen.
Mordet uppdagades tolv dagar efter det att Wessberg startat sin expedition.
Det var fru Wessberg som anade oråd, då hon inte fick något livstecken från sin man.
Hon larmade den svenske generalkonsuln i San José — Francisco Font.
Därefter for hon själv ner till djungeln, där hennes man försvunnit.
Där mötte hon de två nu anhållna — mördarna som misstänks

STEN BERGLIND



mig att jag skulle döda honom. Jag högs ner honom med min machete. Så dödade jag honom med en påk.
— Jag tog hans pengar. Sedan lämnade jag honom på stigen. Jag for till San José.
Polisen vägrade tro honom. Man misstänkte att han lög för att skydda den verkliga mördaren.

■ ... men tog tillbaka

Dagen efter erkännandet tog ynglingen tillbaka.
— Det var min far som dödade honom, påstod han.
Fadern kunde först inte gripas, eftersom det var omöjligt att ta sig fram till djungelområdet på grund av häftiga oväder.
Men den 22 augusti arresterades också han.
Även fadern skyller ifrån sig:
— Det var pojken som gjorde det.
Nu sitter de båda anhållna i San José. Polisen tror att de dödade Wessberg tillsammans.
I så fall ett desperat försök att freds de jaktmarker som de fruktade skulle tas ifrån dem.
På måndagen vallades de båda under stark polisbevakning på



□ Den mördade Olof Wessberg hittades tolv dagar efter mordet av sin hustru. Bilden är ingen i början på 50-talet, innan Olof Wessberg lämnade Sverige.

För omkring 20 år sedan skapades landets första naturreservat — Cabo Blanco — tack vare Wessbergs ansträngningar.
Det ligger kring hans gård i Izoza. Där odlade han all sin mat och där skötte och vaktade han alla de djur som ännu finns i skogarna.
De senaste 10 åren har han enst vänt kämpat för att det djungelområde där han nu mördades också

Flera utrotningshotade djurarter finns kvar i detta område, bl a jaguaren.
■ Kände mördaren
För bara två månader sedan uppvaktade han Costa Ricas regering om denna djungel.
Wessberg besökte själv området vid flera tillfällen. Det var under en av dessa expeditioner som han lärde känna de män som nu tros

Artikel i Expressen, tisdag 26 augusti, 1975

När Olof Wessberg år 1975 mördades, så blev han den förste miljömartyn i Costa Rica och det slogs upp som förstasidesrubriker i svenska och danska dagstidningar. Postumt hedrades Olof Wessberg med att nationalparken Corcovado bildades till hans ära av den costaricanska regeringen.

fortsättning Historik...

Långt efter Olofs död gjorde dansk TV år 1990 en dokumentärfilm "*Ett hörn av paradiset*" om deras liv, där Karen berättade vad som var deras drivkraft att leva och kämpa för naturen. De flesta costaricaner förstod inte deras naturintresse. De såg snarare skogen och djuren som ett hinder och de hade ju de senaste seklet tillåtit ta mark i besittning och hugga och bränna ner skogen.

Fortfarande finns de många som inte respekterar miljövärden även om det under 2000-talet skett en avsevärd kunskapsförbättring. Där kan vi som förening känna att vi har gjort en del av arbetet med våra informations- och utbildningsinsatser till barn och ungdomar vars pionjärverksamhet spridits till hela landet.

När Karen dog år 1994 så skänktes de 200 hektar mark, som hon och Olof hade köpt upp, att förvaltas av staten – och kom att kallas för *La Reserva Absoluta Olof Wessberg*.

Samtidigt som vår förening inledde sin miljöutbildning så skapades ett nytt reservat 10 mil norr om Cabo Blanco, som till Karens ära kom att få namnet *La Reserva Karen Mogensen*. Det är ett absolut paradiskt bergsområde, som har köpts upp av ASEPALECO, en ideell stiftelse ledd av miljöaktivister från Costa Rica och Italien.



Karen och Olof's finca ("torp")



Samuel Fröler (t.v) som jag hade glädjen att guida genom Cabo Blanco i December.

År 1997 gjordes det en spelfilm i samproduktion mellan svenska och danska filmbolag, som byggde på Olof och Karens liv. Den heter "*En doft av paradiset*" där Samuel Fröler spelade Olof (och Karen porträtterades av Trine Pallesen). Den fick tyvärr inte så goda recensioner då den var fjärran från att visa de liv som Olof och Karen levde, men den var scenisk och mycket vackert filmad.

Nyheter

I år har två romaner publicerats. Den ena av den danska författaren Kirsten Damgaard. Den finns utgiven på danska och kommer även på spanska. Den handlar om de starka intryck Kirsten fick efter en veckas möte i Montezuma med Doña Karen, som hon kallas av costarikanerna. Boken heter på danska *Medecinfluglen* och är en filosofisk reseberättelse, där Karens tankar och visioner svävar över alla naturupplevelser.

Den andra boken publicerades i april månad 2018 av den spanska författaren Lola Pereira. Denna bok är också en roman på spanska med titeln *Mesajeros del futuro* (ungefär "Framtidens budbärare") och den bygger på den korrespondens som Olof hade främst med sin pappa under åren 1954 till 1972. Där har brev för brev översatts (cirka 300 sidor) till spanska av undertecknad, Tommy Åsberg och Lola Pereira har sedan korrigerat språket.



För den som kan spanska finns ett omfattande material om Olofs och Karens liv samlat på distans universitetet UNED i San Jose Costa Rica. Där finns all korrespondens samlad liksom intervjuer med människor som kände Olof och Karen. Slå på Google på "*Biocenisis*" så kommer ni också att hitta en 50 års jubileumsutgåva (Cabo

Blanco 50 år, 2013) om deras betydelse för nationalparkernas utveckling i Costa Rica.

Mer information för icke spanskspråkiga

För de svenska läsarna och tittarna har vi just startat websidan www.caboblanco.se Den kommer att fyllas med information och filmklipp under detta år 2018-2019.

Dessutom kommer en mängd information om vår förening och dess historia att visas för lärare, elever och föräldrar i Hässelby Villastads Skola där möjlighet att ladda ner de videos som filmats av Tommy Åsberg från studieresor till Costa Rica. De kommer att finnas på domänen hasselbyvillastadsskola.se

För dig som vill stödja föreningen Cabo Blanco's Vänner

Vår förening är 100% ideell och är registrerad hos myndigheterna.

Finansieringen har skett främst genom medlemsavgifter och donationer, och en stor del av finansieringen har också kommit från de studieresor jag arrangerat. Det har vi tyvärr inte kunnat genomföra de senaste två åren på grund av att min hälsa inte medgivit detta. Vi hoppas därför att ni kommer att fortsätta stödja oss!

Vår målsättning är att vi till kommande år ska söka finansiering från Forum Syd, som är SIDA's organ för ideella föreningar. I denna ansökan är det fördelaktigt att kunna visa på ett stort medlemsstöd.

Jag vill också passa på och presentera en ny ideell koordinatör i Cabo Blanco vid namn Elias Benxon. Han bor sedan en tid i Cabuya (byn närmast parken) och kommer att hjälpa mig redigera detta Cabo Blanco Nytt och vara med och skapa en informativ hemsida om föreningen Cabo Blancos Vänner verksamhet och historia.



Cabo Blanco tar gärna emot volontärer (mer info på vår Facebooksida)



Den intresserade betalar en summa om ca \$30 för logi och mat och förväntas vara behjälplig med skötsel av Reservatet Cabo Blanco.

Kontakta oss och vi hjälper er med att få en fantastisk upplevelse. Ni medlemmar får dela denna möjlighet på facebook eller med era vänner!

Kontakt & Information

Tommy Åsberg, Föreningens Ordförande
e-post: tommy.b.asberg@gmail.com
Mobil.: 073 647 05 76

Elias Benxon, Lokal kordinatör
e-post: elias.benxon@gmail.com
Mobil.: +506 84 84 55 91

Medlemsavgiften är även i år blygsamma 250 kr, men vi är givetvis tacksamma om ni vill bidra med mer!

Pengarna sätts in på plusgirokonto 634 80 85 – 9