

# ” CABO BLANCO NYTT ”

Information om verksamhetsåret från föreningen Cabo Blanco ” Den Svenska Regnskogen”

December 1998

Hej alla Cabo Blancovänner !

Föreningen är nu inne på sitt 8:e verksamhetsår. Det gångna året har varit ett händelserikt år. I april - maj besökte 12 ungdomar från Hässelby Villastads Skola våra vänskolor runt nationalparken Cabo Blanco. Under FN-veckan i oktober gästade oss fyra costarikaner för att delta i en internationell miljökonferens i Agenda 21 och FN:s barnkonventions tecken. Om detta kommer en av eleverna i åk 9, Cecilia Mannerstråhle att berätta.

Varje förening av rang måste ju ha en hemsida och E-mail. Det kommer Robert V Lindström att redogöra för. Miljöprojektet i regionen Cobano på Stilla Havskusten omfattar idag närmare 700 elever i låg - och mellanstadie-skolor samt en högstadie och gymnasieskola. Det vänder sig också till den vuxna befolkningen i de närliggande byarna. I år avslutades 3:e etappen och vi kan se tillbaka på fyra verksamhetsår. Målsättningen är att den av Nils-Olof Wessberg och danska Karen Mogensen grundade nationalpaarken ska skyddas och bevaras av lokalbefolkningen. Vi kan med stolthet säga att vi har kommit en bra bit på väg. Attityden hos folk har väsentligt ändrats sedan jag besökte parken för första gången 1991. Tjuvskytte respektive tjuvfiske samt otillåten trädavverkning har avsevärt minskat. Men andra problem tornar tyvärr upp sig i samband med turistnäringens expansion. Ökad mängd sopor och krav på rening av avloppsvatten samt begynnande brist på färskvatten under torrtiden är nya problem. Likaså turisternas negativa inverkan på ungdomen genom drogmissbruk och spridande av främmande kultur är bekymrande.

Vi har under året sökt bistånd hos SIDA om en

4:e etapp. Forum Syd som handlägger ideella organisationers ansökningar har godkänt en fortsättning med ytterligare 18 månaders stöd till regionen. Vår förening åtnjuter ett mycket gott renommé för vad vi hittills uppnått.

Förutsättningen för SIDA-stöd är att föreningens medlemmar betalar 1/5 av projekt-kostnaderna. Vi behöver därför samla in 50 000 kronor. Vi hoppas att våra medlemmar ställer upp och stödjer oss även fortsättningsvis.

Under etapp 3 har vi börjat samarbeta med en lokal miljöorganisation vid namn ASEPALECO ( de tre sydligaste regionerna på Nicoyahalvön ). Denna av lokalbefolkningen grundade organisation jobbar för ett ekologiskt tänkande som ska genomsyra samhällets näringsverksamhet. Genom småskalig satsning på ekoturism och ekologisk odling ska många av lokalbefolkningen kunna tillgodogöra sig kapitaltillflödet från turismen. Inte bara multinationella hotellkedjor, som oftast inte tillför ortsbefolkningen något positivt. ASEPALECO har också bildat en stiftelse som har börjat köpa upp mark i de av småbrukande bönder övergivna bergsområden på halvön. Tanken är att





bilda en biologisk korridor som ansluter sig till det isolerade reservatet Cabo Blanco. Vi kommer snart att erbjuda Er att bli donatorer till mark där åter tropisk regnskog ska växa och ge möjlighet för ex tapirer och jaguarer att återvända.

Vi hoppas att ni stödjer oss att bevara en oas av tropisk natur till allas glädje

Medlemsavgiften är oförändrad. 200 kronor för vuxen och 100 för studerande.

PG 634 8085 - 9

Ordförande i föreningen Cabo Blanco  
**Tommy Åsberg**



## VÅR RESA TILL COSTA RICA

Cecilia Mannerstråle

En 24 april lyfte planet från Arlanda, 2 h försenat. Det var då vi påbörjade vår första resa mot Costa Rica.

Vi mellanlandade i Spanien och i Guatemala innan vi tillsist landade i San José, Costa Ricas huvudstad. Den ca 14 h långa flygresan gjorde att man blev trött på att flyga ( ett tag framöver ) men ännu hade vi inte rest färdigt. Nu skulle vi nämligen till San Miguel och Cabo Blanco, naturreservatet.

Vi gjorde mycket saker under vår resa och fick se många imponerande landskap och vatten. Vulkaner, vattenfall, ovanliga djur och skyhöga träd är bara lite av det vi såg, men det går inte att beskriva hur det var. Det var kul att se vad vi egentligen gav pengar till. Bara den som varit där, vet.

Vi umgicks också en hel del med en grupp ungdomar som kallar sig "Tucan-gruppen" och som jobbar mycket för naturen. Tillsammans med dom besökte vi bla "Playa Grande", en helt underbar, vit sandstrand som var flera kilometer lång. Vi sov även över hos dom och man fick verkligen användning av sin spanska, vilket var jättekul.

Ja, det finns så mycket att berätta men allt går inte att skriva ner. Det var en fantastisk resa och en av de häftigaste sakerna var, såklart, regnskogen. Sådär efteråt längtar man tillbaka väldigt även om inte *allt* var kul när vi var där. Men det är ändå kul att ha gått dessa jobbiga, långa vandringar eftersom vi fick så många fina upplevelser och minnen.

Jag vet att det är fler än jag som redan längtar till nästa resa, vilket blir i sommar !



## BESÖK FRÅN COSTA RICA

Cecilia Mannerstråle

Den 15:e oktober fick vi besök från Costa Rica, två ungdomar och två ledare. De spenderade två veckor här i, det för dem, kalla Sverige och bodde hemma hos Tommy Åsberg och även några dagar var hos några av oss ungdomar som var i Costa Rica i våras. De var här för att representera Costa Rica i Globen i projektet "Framtidsskeppet", som ska vara en symbol för samarbete mellan världens länder.

Men de hann även göra mycket annat under sin vistelse. Vi (elever som var i Costa Rica) bowlade, gick på cybertown, var på disco, badade i Sydpoolen och hyrde film med dem, vilket var uppskattat. Förutom att det var kallt och att det regnade nästan varje dag de var här gillade de Sverige och ville inte åka hem! Vi fick stor nytta av vår engelska och spanska, vilket kändes väldigt kul att kunna använda och det pratas nu även om ännu en resa till Costa Rica nästa sommar. Vem vet, kanske vi åker dit igen! De åkte hem fredagen den 30 oktober och det kändes väldigt tråkigt men vi brevväxlar och e-mailar nu för fullt så kontakten har vi fortfarande kvar!



Alvaro, Luis, Tommy, Muraya och Marceneth i kontakt med Globen.

### FÖRENINGEN UTE PÅ NÄTET

Sen något halvår tillbaks ligger vi ute på internet. Hemsidan berättar lite om nationalparken och dess historia samt om vår organisation. Man kan även se på några paradislignande bilder och drömma sig bort. Knappa gärna in och titta!

E-postadress:  
[cabo.blanco@telia.com](mailto:cabo.blanco@telia.com)

Hemsida:  
<http://w1.862.telia.com/~u86204265/>

### GLOBTRÄDET

Våra besökande Costa Ricaner samt en mängd elever från Hässelby Villastad Skola var under en vecka i oktober inblandade i det internationella freds- och barnprojektet FRAMTIDSSKEPPET. Eleverna i Hässelby byggde en framtidsmodell över skolbyggnaden och hade ständig dialog via internet med Globen där hela "Costa Rica-gänget" var samlat och bland annat lyssnade till austronater och hövdingar samt en del populära artister.



# Zona Protectora de la Península de Nicoya



*La protección de estas áreas nos da agua potable para nuestras comunidades.*