

"CABO BLANCO NYTT"

Information om verksamhetsåret från föreningen Cabo Blanco "Den Svenska Regnskogen"

December 1997

Hej alla Cabo Blanco medlemmar !

Här kommer det årliga informationsbrevet som i korthet återger vad som hänt i föreningen och med vårt miljöutbildningsprojekt i Costa Rica.

I januari i år åkte Hanna Backman och Maria Gustavsson, två tjugoåriga ungdomar till Costa Rica. Syftet var att de skulle lära känna den miljö där vårt miljöprojekt äger rum och sedan rapportera tillbaka sina intryck.

SIDA bekostade 4/5 av rese- och uppehållskostnaderna som ett volontärbidrag för internationellt utbyte. Resterande belopp betalades av Hanna och Maria själva, men de åkte som representanter för vår förening och under vårt ansvar.

Deras vistelse började med en rivstart. Till sammans med vår ungdomsgrupp TUCANERNA från högstadies- och gymnasieskolan i Cobano (huvudort i Cabo Blancoregionen), vår projektledare och under teknad åkte vi ner till nationalparken Corcovado för att lära känna en nyöppnad miljöstation. Den har finansierats med danska biståndsmedel och ligger i direkt anslutning till Corcovado och är det största och artrikaste regnskogsområdet i Costa Rica. Där upplevde vi några intensiva studiedagar i tropisk regnskogsekologi. Den nattliga djungelvandringen i skenet av ficklampor har etsat sig fast i minnet. Vi smög fram, vände på bladen, lyste efter trädstammarna och inom en timme hade vi bland annat sett två ormar, häftiga spindlar, färggranna grodor och en cikad som gled ur sin puppa, allt i ett crescendo av djungel ljud. Man sänder en tacksamhetens tanke till Nils Olof Wessberg som lyckades förmå Costas Ricas regering att upphöja detta 40

000 hektarstora regnskogsområde till nationalpark. Priset var dock oerhört högt. Det kostade honom livet. Han mördades troligen av motståndare mot att skydda detta område. "Där fanns ju guld och ädla träslag. Långt viktigare att exploatera än att bevara till framtida generationer". Jag vill påminna om att 90 % av all ursprunglig skog i Costa Rica är avverkad sedan 1940. Det är vårt gemensamma ansvar att inte totalt utarma denna jord på det som åtminstone jag tror är vårt viktigaste arvegods. Våra ursprungliga skogar är en källa för människors överlevnad, inspiration och rekreation. Vår förenings syfte är att genom vårt bidrag visa att vi bryr oss och inte resignerar. Man kan bjuda upp till kamp mot naturförstörande krafter på jorden.

Hanna och Maria har kommit tillbaka från en 4 respektive 6 månaders vistelse i Cabo Blanco och berättat om många nya erfarenheter. Jag har valt att bifoga Marias utvärdering som en dokumentation av hennes vistelse.



Tyvärr har vi en mycket tråkig information att förmedla. Joaquin Alvarado har avlidit i en hjärtinfarkt på Cocosön, bara 43 år gammal. För de som inte känner till det så var det tack vare Joaquins resa till Sverige

1990 som vi kom att engagera oss i bevarandet av det sveskt-danska grundade reservatet Cabo Blanco. Joaquin var en eldsjäl som i praktiska handling såg till att sprida kunskap om brister i skyddandet av de tropiska skogarna i Costa Rica. Vi i vår förening vill fortsätta hans arbete att omsätta goda tankar till aktivt miljöskydd. Det är inte gratis. Det krävs engagemang, pengar och framtidstro.

Vårt projekt har bidragit till många goda effekter på Nicoyahalvön. Det har bland annat bildats en lokal organisation som heter ASEPALECO. Dess mål är att skapa en ekologisk korridor som ska skydda de sista resterna av skog i de höglänta delarna av Nicoyahalvön. Förhoppningsvis kommer skogen i mellanliggande kalhuggna områden att återväxa (se karta) och djuren ges möjligheten att komma tillbaka.



Joaquin Alvarado Garcia

Nació:
8 de mayo, 1954
Nació a la vida eterna:
11 de julio, 1997

Integrerat i ASEPALECOS mål är också att sprida miljökunskap, ge nya arbetstillfällen till lokalbefolkningen grundat på ett ekologiskt tänkande. Ekoturismen ökar och ger möjligheter att starta egna företag som till exempel små restauranger vilka kan servera lokalt krävodlad mat, erbjuda pensioner för övernattnin, turistservicekontor med diversetjänster. Man vill sträva mot småskalighet som främjar "vanliga" costaricaner i stället för stora internationella turistcentra som inte gagnar andra än de redan rika. Det är också glädjande att man börjat planera att ta hand om och sortera en ökande mängd avfall.

Men hoten finns fortfarande från många mäktiga ekonomiska intressen som inte planerar för en hållbar ekologisk ekonomi. ASEPALECO köper nu mark med hjälp av såväl nationella som internationella donatorer. De högsta delarna (400 - 800 meter över havet) är fortfarande billiga (1500 - 3000 SKR/hektar). Där finns spridda skogsområden mellan de kalhuggna områdena. Om dessa lämnas ifred kommer om några decenier att finnas en ny tropisk skog och djur som försvunnit från Nicoyahalvön kan vandra tillbaka.



Målet är att binda samman dessa områden med Cabo Blanco. Detta nya skyddsområde kallas Karen Mågensreservatet. Karen testamenterade kort före sin död 20 000 dollar till uppköp av ny mark. Vi planerar bilda en svensk fond för detta ändamål. Vi återkommer med information i detta ärende.

I april planerar vi att åka på en ny studieresa till Cabo Blanco. Denna gång med en grupp om tolv elever från Hässelby Villastads Skola. Hässelby Villastadseleverna samlade ju in 60 000 SKR till projektet föregående år.

Vårt bistånd till miljöutbildning i nio låg- och mellanstadieskolor samt en högstadie- och gymnasieskola har nu pågått i tre år och fortsätter även kom-

mande år. Därefter ämnar vi söka medel för en integrering av vårt projekt och ASEPALECO:s under 1999 och år 2000. Sedan tror vi att man av egen kraft ska kunna värna sin miljö.

Årsavgiften kommande år blir 200 SKR för vuxna och 100 SKR för studerande. Vi hoppas på Ditt fortsatta stöd. Hälsningar från föreningens styrelse genom

Tommy Åsberg
Ordförande i föreningen Cabo Blanco

Postgirokonto 643 80 85 - 9
34



SIDA RAPPORT

Under 6 månader arbetade jag som volontär i naturreservatet Cabo Blanco i Costa Rica. Det är bland det mest spännande jag gjort i mitt liv.

Jag arbetade med många olika saker, men till största delen med barn i åldrarna 6-12 år. Barnen kom från byarna i närheten av parken. Jag hjälpte min costaricanska chef med enklare uppgifter när det gällde undervisning av naturkunskap på ett lekfullt och roligt sätt.

Vi bjöd in klasser med lärare till reservatet. Barnen delades in i mindre grupper och vi lärde oss om djuren i skogen och i havet. De fick notera i små häften vad de såg, vi hade lekar om djur och såg insamlade små djur i mikroskåp. Vi promenerade mycket i skogen för att observera och uppleva naturen.

Under min första tid i Cabo Blanco satte vi ihop teater- och dockteaterpjäser, där barnen med hjälp av oss från reservatet, gjorde allt själv. Temat i pjäserna var naturen.

De flesta av barnen var intresserade och deltog mycket i aktiviteterna. Ibland kunde det vara svårt med koncentrationen för barnen och att veta hur man skulle få dem att lyssna. Särskilt i början då språkkunskaperna var betydligt sämre än i slutet. Men för det mesta gick det bra och jag kunde få barnen intresserade genom att jämföra naturen i Luleå där jag bor och Cabo Blancos natur. Jag såg även till att alla barnen var med och ingen kände sig utanför.

Jag lärde mig mycket spanska, vilket gjorde att jag kunde visa mer av den person som jag är, och fick mer kontakter. Det gjorde att jag blev hembjuden till folk, och fick bo i deras hem och ta del av deras seder. Jag fick en vidare syn på livet av att se så många olika levnadssätt.

Egentligen var språket det enda problem jag kan komma på, förutom att det brast lite i kommunikationen mellan mig och min chef. Ibland visste jag inte vad som skulle hända dagen efter, och om jag frågade så kunde det ändå vara svårt att få reda på vad som egentligen skulle hända.

Men även om språket var ett problem i början, så hade alla människor i naturreservatet Cabo Blanco ett stort tålamod, och var väldigt måna om att jag skulle lära mig spanska. De gav sig aldrig, och jag kan tacka dem för att ha lärt mig spanska, och för ha haft en underbar och lärorik tid i Cabo Blanco.

Med vänlig hälsning

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson